

Nyttige telefonnumre

TUT bygning E
99 31 45 88

TUT bygning F
99 3145 84

Yngste 2J
99 31 45 89

Yngste 2L
99 31 45 87

Ældste bygning D
99 31 45 82

Musiklokale
26 79 07 59

Vejledningslokale hus C
99 31 45 83

IT-support
Søren Barsøe
23 47 12 54



AUTRYK
Skoleblad for elever på Kollegievejens Skole



KOLLEGIEVEJENS
For elever med autisme **SKOLE**

Kollegievej 1. 9000 Aalborg. Tlf. 99 31 45 80
kollegievejensskole@aalborg.dk . www.kollegievejensskole.dk

Kontoret
99 31 45 80 - Hovedtelefon

99 31 45 80
Sekretær Bente Rimmen
bsr-skole@aalborg.dk

99 31 45 93
Assistent - PR/Grafisk design Bent Sørensen
bens-skole@aalborg.dk

Til forældre i tilfælde af sygdom:
Ring til skolens telefonsvarer på 99 31 45 81

Ledelsen
Skoleleder Lars Jakobsen . 99 31 45 90
Mobil 22 71 17 51
lja-skole@aalborg.dk

Viceskoleleder Søren Barsøe Sørensen . 99 31 45 91
Mobil 23 47 12 54
sbs-skole@aalborg.dk

Dus fællesleder Gert Salomonsen . 99 31 45 92
Mobil 20 76 33 08
gesa-skole@aalborg.dk

Konsulenter
Skolepsykolog Bogumila Danuta Zelechowska . 93 52 02 32
bdz-skole@aalborg.dk

Skolesundhedsplejerske Pernille Madsen . 22 57 68 36
pema-fb@aalborg.dk

Ergoterapeut Lone Kristensen . 93 52 02 96
lkri-skole@aalborg.dk

Ergoterapeut Regine Elisabeth Jensen . 93 52 02 30
rej-skole@aalborg.dk

Talerpædagog Susanne Helmenkamp Thygesen . 93 52 02 37
sht-skole@aalborg.dk

UU-vejleder Per Svenninggaard . 25 20 45 34
ps-skole@aalborg.dk

AUTRYK

Skoleblad for elever på Kollegievejens Skole



September 2020

Nr. 44



Sommer i haven



Kære forældre ...



Efteråret nærmer sig, temperaturen sænkes men mon ikke vi kan være heldige med et par dejlige varme dage mere.

Her på skolen går det godt. Lige nu går vi og venter på udmeldinger fra september visitationen. Det bliver spændende at se om der er elever på vej til vores skole. Godt at vi har en skole og en forældregruppe som Jer, der godt ved, at der løbende over året kommer nye elever. Vi er også alle vidende om, at både nye elever og forældre er i en presset situation og derfor skal mødes med varme og smil. I kender det bedre end alle.

I bladet kan I læse om vores bidrag til bæredygtighed, undervisning i Hans Egedes Kirke, natur og teknik, om søkøer, vaffelbagning, besøg på besættelsesmuseet i Aarhus, fjernundervisning, rideterapi, lystfiskeri, bevægelse, dimission og konfirmation.

Som I kan se, er vi godt i gang med det vores rådkvinde har døbt bevægelsens år. Bevægelsens år er dette skoleår, hvor eleverne hver dag skal bevæge sig min. 45 minutter hver dag. Dette prøver vi at passe ind i vores hverdag – håber

vi får succes med dette. Alt sammen aktiviteter, der har det sigte, at gøre skolen interessant og glædespræget. Vi håber det lykkes.

En lille historie som man som leder glædes dybt over kommer her: Forrige fredag blev vi ringet op af en mor, der havde mødt en stor del af Yngste Team sammen med personalet i Hestekoens. Hun ringede for at høre, hvad vi var for en skole. Bente fortalte om skolen og moderen berettede så, at hun havde mødt vores elever og personale og aldrig havde hun mødt en skole hvor elever og personale snakkede så dejligt og rart med hinanden. Hun kunne også berette, at hendes barn ikke havde været i skole i 3 år og spurgte til muligheden for at komme op på vores skole. Se så hænger det hele sammen for mig. Personale, der aldrig skælder ud og børn der viser tillid. Det er fedt!

Tak fordi I bakker skolen op og altid taler pænt om den. Det er fundamentet for at vi kan lykkes.

De bedste og varmeste efterårshilsner
Lars Jakobsen
Skoleleder



Skolens kalender



OKTOBER

10

Lørdag

10. oktober 2020

EFTERÅRSFERIE

til og med 18. oktober 2020



OKTOBER

31

Lørdag

31. oktober 2020

HALLOWEEN

Allehelgensaften



DECEMBER

23

Onsdag

23. december 2020

JULEFERIE

til og med 3. januar 2021



DECEMBER

24

Torsdag

24. december 2020

JULEAFTEN

til og med 3. januar 2021



Redaktionen



AUTRYKKERIET

Skoleblad for elever på Kollegievejens Skole



Materiale sendes til:
Bent Sørensen
bens-skole@aalborg.dk

Vi modtager Pages, Word, PDF-filer og JPG-filer. Fotos skal helst være højopløselige. Hvis I tager fotos med mobiltelefoner skal kameraet helst være min. 8 mega-pixel. Brug helst ikke iPads til fotografering.



Dimissionsfesten 2020 blev en lidt anderledes dag end tidligere år p.g.a. Corona-situationen.

Der blev spist pizza og hygget og Lars Jakobsen holdt taler for de tre dimittender:

Mads Rytter Rønau, Nikolai Holse Bak og Said Mozamel Fakour.

Der blev ønsket tillykke med albuerne og uddelt afgangsbeviser og diplomer.

Vi ønsker dimittenderne held og lykke i fremtiden!

På en skole i nærheden fik de lavet en fin hytte på deres legeplads. Der var meget godt træ tilbage, da byggeriet var færdigt. Tømremesteren gav lov til at vi hentede det til brug i skolen, mod at vi tog det hele med. Derfor var der en del træ, som endte som brænde hos TUT. Resten af træet er nu lagt på lager i sløjdlokalet.

En stor tak til drengene fra lokale 2 i Ældste Team, Marcus, Emil og Johannes, for at hjælpe med at få hentet træet, få det sorteret og lagt på plads.



Kristendomsundervisning i Yngste Team 2L



Yngste Team 2L har været på rundvisning i Hans Egedes Kirke i forbindelse med kristendomsundervisningen. Sognepræsten Søren Dalsgaard forestod undervisningen og det ser ud til at alle hører rigtig godt efter.



Konfirmation 2020



Lørdag d. 27. juni blev der holdt konfirmation i Hans Egedes Kirke hvor 3 af vore elever blev konfirmeret. Her ses de glade konfirmander sammen med Præst Benny Vindelev. Fra v. Jakob Vinding Holm-Mortensen, Niklas Kanstrup Jørgensen, en fra anden skole og Mathias Krogh.

Yngste Team i Hesteskoen



Lokale E og F fra Yngste Team tilbragte årets varmeste dag i Hesteskoen med at fange krabber. Fødderne blev dyppet og benene trånet i cykelbådene.



Sommer i haven i TUT Team

I TUT nyder vi det sidste af sommeren i haven :-). Vi har bl.a. rykket sanseintegration, mundmotorik og kreativ ud hvor der højt til loftet, hvilket giver plads til fællesaktiviteter med alle eleverne.



Undervisning i Ældste Team

Mickey og Søren arbejder tværfagligt i engelsk og biologi, hvor det handler om ligheder og forskelle hos nært beslægtede dyrearter.





Disse to friske drenge fra TUT kører et forløb, hvor de handler ind og bager vaffer.

Der bliver bl.a øvet i at følges ad og skiftes til at gå med vognen, at slå æg ud, tælle mængder, samt kende navn og udtale på ingredienserne.

De er bare rigtig gode ...
- både vafferne og drengene!



I Ældste Team har vi en del fiskere, som ofte besøger søen for at få bid. Det lykkes heldigvis ret tit, og der bliver fanget både skaller og brassen.

En af eleverne har fundet ud af, at fiskene bider godt på melklister. Vi hjælper hinanden med at sætte prop og krog på, flere af eleverne har nemlig godt styr på teknikken.

Når vi har fået studeret og beundret fangsten, sætter vi dem tilbage i søen. Her er det Anne Kathrine, der hjælper fiskene tilbage i søen ...





Årets ryttere fra TUT er kommet godt i gang med ridningen.

Alle mand nyder ridetimen og gør gode fremskridt. Her ses eleverne i fuld gang med gymnastik på hestene, hvor de bl.a. skal røre hestens ører, hale og svinge med armene.

Det er nogle virkelig dygtige ryttere vi sender afsted hver uge og alle lytter til hvad ridelæreren siger!



Marcus og Emil har besøgt Besættelsesmuseet i Århus i forbindelse med emnet 2. Verdenskrig. Vi parkerede i Dokken på havnen, hvor bilen kører med elevator ned under jorden. Turen rundt på museet gik man med et identitetskort i hånden. Her kunne man så forskellige steder hører personens oplevelser. Selve museet lå i Gestapos tidligere kontor og var indrettet med forhørslokale, torturrum og fængselscelle, som godt kunne virke skræmmende.

På vej tilbage til skolen gjorde vi holdt ved Hvidsten Kro, hvor vi spiste vores madpakke.



Fem måneders isolation for Sofus og Sigurd i Yngste Team

På grund af at vi er i risikogruppen, har vi været i isolation herhjemme fra den 12. marts og skal være det til efter sommerferien.

Vi var meget forvirrede den torsdag, det hele startede. Vi troede, at vi havde glemt at tænde vores vækkeur og sovet over os. Sigurd var som altid, den første der stod op. Da han opdagede, hvad klokken var (5:05), blev han meget forvirret, over at far ikke var oppe endnu (normalt bliver Sigurd og far vækket af deres vækkeure klokken 5:00). Sofus stod op meget senere (ca. klokken 7:00) og blev meget forvirret. Han gik ind til Sigurd, som spurgte, om han vidste, hvad der foregik. Sofus svarede naturligvis nej, derefter gik vi ind til mor og far og vækkede dem, og fik at vide hvad der foregik. Resten af den uge holdt vi fri.

Vi syntes, det var underligt, da corona lukkede hele landet ned. Det var en alvorlig situation, og vi havde stor respekt, for de regler der kom, og syntes det er irriterende, at der er folk der ikke kan finde ud af at følge reglerne.

Vi syntes, det var bekymrende, at landet blev lukket ned. Men det var også ret spændende at følge med i pressemeddelelserne, selv om vi, især Sofus, blev mere bekymrede, jo flere pressemeddelelser der kom.

Corona gik fra at være noget ovre i Asien til også at være i Danmark på kort tid. Fra pressemeddelelserne kunne vi særligt godt lide sætningen "Vi skal stå sammen, ved at holde afstand". En sætning, der ikke ville give mening for nogen før corona.

I starten troede vi (især far), at det kun ville være nogle uger, vi skulle være hjemme. Vi er derfor ret overraskede over, at vi har været hjemme i 5 måneder nu. Vi glæder os, til det engang bliver sikkert for os at komme i skole igen.

Vi har haft enkelte besøg i haven af familie og venner, som vi ved ikke er smittet, men til hverdag

ser vi ikke andre end hinanden.

Vi har været meget hjemme. De eneste tidspunkter hvor vi har brugt bilen har været læge- og tandlæge-besøg, men vi har stadig været i skole herhjemme.

Før påskeferien var det mærkeligt, fordi programmet ændrede sig det meste af tiden. Vi fulgte med på sofaskolen og så videoer fra Randers Regnskovs skoletjeneste. Vi fik også blandede opgaver fra Nynne, en af vores lærere, på grammatik.

Efter påskeferien blev det et mere fast program, og det kan vi bedre lide:

Bad, morgenmad og tandbørstning fra kl. 6:45 til kl. 8.

Læsebånd fra kl. 8 til kl. 8:30

Undervisning på google Meet med Lars eller Nynne kl 8:30 til kl. 9:45

Selvstændige opgaver fra kl. 9:45 til kl. 10:45

Fys øvelser (vi har et træningsprogram fra vores fysioterapeut, vi skal lave 2 gange om dagen) og frokost fra kl. 10:45 til kl. 12



Side 8

Fem måneders isolation for Sofus og Sigurd i Yngste Team

Undervisning på Google Meet med Lars eller Nynne kl. 12 til kl. 13.

Selvstændig opgaver fra kl. 13 til 14:30

Fys øvelser og Ipad tid fra 14:30 til kl. 15:15

Fritid fra kl 15:15 til kl. 16

Gå tur fra kl 16 til kl. 17:15 (fra den 28/4 tog vi vores nye telefoner med på turen, og spillede Pokemon Go og Jurassic World Alive).

Fritid indtil aftensmad kl 18.

Vi har haft matematik, dansk, natur og teknik, historie, tysk og engelsk. Men vi har ikke haft alle de fag, vi plejer. Vi har nemlig ikke haft musik, madkundskab, idræt eller kristendom (vi har aldrig gået til svømning eller fodbold).

Det har været mærkeligt ikke at se nogen fra skolen, og ikke at være nødt til at gøre klar til taxaen



Side 9

hver morgen. Men det har været rart at sove længere om morgenen.

I starten var det lidt mærkeligt, da X-FAKTOR holdt en pause.

Det har været underligt at være hjemme hele tiden, og at vi ikke kunne tage på ferie i Vigsø i år, eller lige tage en tur til optikeren og få rettet briller. Vi savner også vores (handicap)hjælper, at kunne komme i Legoland, Utzon centret og Lego House.

Sofus hader strømper, så det har været rart at kunne gå med bare tæer hele dagen. Det har været dejligt at kunne slukke for mikrofonen/højttaler på google Meet, så Sofus kunne nynne julesange uden at forstyrre Sigurd, der generelt syntes, det er irriterende, at Sofus nynner julesange året rundt.

Hvis vi kunne beholde noget fra coronatiden, skulle det være de rolige morgener, hvor vi ikke skal skynde os med at blive færdige til taxaen. Sigurd sover nu helt til kl. 7, og tror det bliver svært at skulle op kl. 5 igen. Det har også været rart at have god tid i hverdagen.



Side 9